



# Ontmoeten op de Veluwe

Editie december 2024 - 06



Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezegen  
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden  
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken van de bomen  
waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredebloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals de bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.



*Detail van muurschildering Agios Nicolaos, Cyprus*

*Lied 462 (tekst: Henk Jongerius)*

We leven in onrustige tijden. Het lied hierboven begint met een terechte vraag: Zal er ooit een tijd van vrede, zal er ooit bevrijding zijn? Vanuit menselijk perspectief is het een vraag die we moeilijk bevestigend kunnen beantwoorden. En toch zingen we in het donker van de nacht: 'Ere zij God!' We mogen ons toevertrouwen aan het Kind in de kribbe, dat gekomen *is* en komen *zal*. Hij is het licht van de wereld, de Vredevorst. Hij vraagt van ons Hem te volgen op zijn weg en vrede en licht te brengen in deze wereld! Dat is ook de roeping van iedere gemeente. God de lof toezingen, steeds weer de Schriften openen, bidden en het goede doen onder de mensen.

**Veel heil en zegen gewenst in de komende dagen  
en in het jaar dat voor ons ligt.**

## Herbergzaamheid



Het is lang geleden en wat ik er nog van weet is vooral van de verhalen van mijn ouders. Hoe oud zal ik geweest zijn? Ik denk een jaar of 5. Mijn opa en oma gingen op vakantie, met het vliegtuig. Ik was gek op vliegtuigen. Je begrijpt dat ik dolblij was dat ik mee mocht om mijn opa en oma naar Schiphol te brengen. Ik zou met eigen ogen die grote vliegtuigen zien!

Maar zover is het niet gekomen. Ergens tussen Hardinxveld-Giessendam en Schiphol kwamen we in een kettingbotsing terecht. Gelukkig was het vooral materiële schade. Mijn opa had zijn neus wat bezeerd, maar met de schrik in de benen konden ze met een taxi alsnog naar het vliegveld. Ik niet. We waren gestrand op een brug, de auto voor en achter in elkaar. Daar sta je dan, als ouders met een jochie van een jaar of 5 op de vluchtstrook van de snelweg.

Op een weg naast de snelweg passeerde een man. Hij zag ons wat ontredderd staan en stopte. Hij vroeg hoe het ging en stelde voor dat mijn moeder en ik mee mochten naar zijn huis. Mijn vader kreeg het adres - hij bleef bij de auto - en ik en mijn moeder gingen met de man mee. Ik weet niet meer hoe hij er uit zag, ik weet niet meer hoe hij heette en waar het was. Er komt alleen een herinnering bij me boven dat ik chocomel heb gedronken. Ook zie ik vage beelden van een woonkamer waar ik heb gespeeld met een kiepwagen met bruine bonen.

Als ik terugdenk aan dit hele gebeuren, dan heeft deze ervaring van een gastvrij onthaal het meeste gewicht. Het wint het van de stress van het ongeluk en de teleurstelling van het niet-bereikte Schiphol. Mooi hoe een 'kleine' daad van gastvrijheid zo'n 50 jaar later nog altijd kan doorwerken. Als je jezelf dat realiseert, dan is dat een enorme stimulans om 'kleine' daden van gastvrijheid te verrichten. Voor mensen die ontredderd zijn. Of dat nu een jochie met zijn moeder op de vluchtstrook is, een verwarde man in je wijk of iemand die een oorlogsgebied is ontvlucht en hier veiligheid zoekt. Waarom? Omdat we allemaal mensen zijn. En omdat ze goed zijn in zichzelf en een leven lang meegaan.<sup>1</sup>

## Classicale vergadering 11 februari: Samen jong



Tijdens de classicale vergadering van 11 februari staat 'Samen jong' op het programma. Samen jong is de Nederlandse vertaling van een Amerikaans onderzoek (Growing Young). In meerdere gemeenten in onze classis wordt gewerkt aan de hand van dit boek. In het inleidende hoofdstuk lezen we: "In Samen Jong benadrukken we dat het vergroten van het aantal jongeren niet het doel is van gemeenteopbouw. Het doel van gemeenteopbouw is dat de gemeente of parochie steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in wijk en wereld. Daarbij willen we met Samen Jong luisteren naar de stem van jongeren als richtingwijzers." Dit laatste uitgangspunt past goed bij ons classicale speerpunt: Grijs en groen – over generaties in de kerk. Tijdens deze bijeenkomst zal jeugdwerker Ramona van den Hoedt ons meer vertellen over 'Samen Jong' en met ons in gesprek gaan. Voor deze bijeenkomst zijn niet alleen de leden van de classicale vergadering van harte welkom, maar iedereen die hier meer over wil horen. Er volgt nog een nadere uitnodiging van scriba Gerrit Bok, maar als je geïnteresseerd bent kun je 11 februari vast in je agenda noteren. Denk daarbij ook aan mensen die de nieuwsbrief niet lezen en voor wie deze avond interessant kan zijn.

<sup>1</sup> Deze column heb ik geplaatst in het decembernummer van Ouderlingenbladen themanummer over gastvrijheid.

## Diaconale samenwerking PG Roermond en HG Barneveld



Vanaf 1 oktober 2024 is de diaconale samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Roermond en de Hervormde Gemeente Barneveld van start gegaan. Over en weer verwachten beide gemeenten elkaar tot dienst te kunnen zijn.

*Ervaring, financiële middelen en handjes* - De Protestantse Gemeente Roermond, vergrijzend en met beperkte financiële middelen, heeft een ontmoetingscentrum weten te realiseren. Dit centrum is een belangrijke schakel in de strijd tegen eenzaamheid. De gemeente in Barneveld, met 2300 mensen in de kerk op zondagmorgen en ruim 30 diakenen, kan 'met handjes' en met financiële middelen ondersteunen in het opknappen van dit centrum. Aan de andere kant heeft de gemeente in Roermond goede contacten met het asielzoekerscentrum. Er zijn waardevolle lessen geleerd, waar de gemeente in Barneveld weer veel van kan leren. Daarnaast kan door met groepen jongeren en volwassenen naar Roermond te gaan, het diaconaal bewustzijn van de gemeente in Barneveld vergroot worden.

*Open houding* - De samenwerking staat nu nog in de kinderschoenen, maar zal in de loop van de tijd steeds verder vorm krijgen. Aan de basis van deze samenwerking staat een open houding van beide kanten en de wens om samen te bouwen aan Gods Koninkrijk. Dit voorbeeld is hopelijk tot inspiratie voor andere gemeenten! Meer weten over het tot stand komen van de samenwerking waarbij er ondersteuning was van Kerk in Actie? Lees het artikel in Protestants! van augustus 2024.

## Kerkelijke zending

Zondag 1 december was een heugelijke dag voor proponent Rebecca de Kok-van den Born. Zij is die dag bevestigd als predikant met bijzondere opdracht voor haar werk als geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen en daarmee verbonden aan de classicale vergadering Veluwe. Mensen kunnen in de thuissituatie een beroep doen op geestelijke zorg bij dit Centrum. Deze zorg wordt betaald door de overheid. Rebecca is daarmee de eerste predikant die met een kerkelijke zending voor dit centrum werkzaam is.

## Oecumenisch beraad FUGO

Moet je als christenen aansluiting zoeken bij je cultuur? Of kan je rustig een eigen weg kiezen, en de cultuur de cultuur laten? Over die vraag ging het dinsdag 26 november bij het oecumenische overleg van kerkleiders uit het midden van Nederland; het zogenaamde FUGO-overleg (Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel; oftewel: het bisdom Utrecht).

Aanleiding vormde de bespreking van Charta Oecumenica. Het gaat om een handvest voor de kerken op het Europese continent; opgesteld door de Europese Kerkenconferentie (CEC) en door de Europese Bisschoppenconferentie. Tot 31 december kunnen kerken en geïnteresseerden nog reacties sturen. Het is de bedoeling dat de tekst op 27 april 2025 in Vilnius feestelijk wordt ondertekend en daarmee het referentiekader is voor oecumenische gesprekken de komende jaren. Op de website van classispredikant Klaas van der Kamp kun je meer lezen over het gesprek: <https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2024/fugo-over-charta>

## Missionaire kans: theatervoorstelling In Gods Naam



Bijna 500 kerken waren betrokken bij de voorstelling 'In Gods naam' door Bas Ragas. Na ruim 70 voorstellingen en bijna 30.000 bezoekers komt er een vervolg van deze theaterserie. In een nieuwe theatertour gaat een bekende Nederlander opnieuw op zoek naar antwoorden in de eeuwenoude verhalen uit de Bijbel. Een reis vol persoonlijke verhalen en muziek in theaters door het hele land. In deze nieuwe voorstelling staat het leven

van Mozes centraal. Wat als je land of jijzelf onder vuur komt te liggen? Hoe ga je in godsnaam met het leven om? Net als Mozes is deze bekende Nederlander opgegroeid in een omgeving vol bekendheid. Maar wie ben je dan eigenlijk zelf?

Het organiseren van zo'n voorstelling is een missionaire kans voor gemeenten. Naar de voorstellingen komen ook veel mensen die niet (vaak meer) in de kerk komen. Zij komen omdat zij interesse hebben in zingeving en in de Bijbelse verhalen. Organiserende gemeenten kunnen deze kans verzilveren door ervoor te zorgen dat ze een vervolgaanbod voor deze bezoekers hebben, zoals bijvoorbeeld een verdiepende cursus. Zie voor meer informatie de website van de Protestantse Kerk: [Nieuw seizoen 'In Gods naam' - deze keer over Mozes | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Toekomst religieus erfgoed



Op 28 november was ik met een paar collega classispredikanten uitgenodigd bij een bijeenkomst over de toekomst van religieus erfgoed. De dag werd georganiseerd door Steunpunt Erfgoed Overijssel, de provincie Overijssel en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de bijeenkomst werd onderstreept dat de kerkenvisies die in veel dorpen en steden ontwikkeld zijn, niet in

de la moeten belanden maar om een vervolg vragen. Inmiddels heeft 70% van de gemeenten in Nederland een kerkenvisie, 25% is er mee bezig.

Het werken aan een kerkenvisie brengt mensen in contact. Overheid en geloofsgemeenschappen, buurtbewoners en andere organisaties, geloofsgemeenschappen onderling. Je krijgt beeld van het aanwezige religieuze erfgoed en je kunt samen met andere partijen nadenken over gedeeld gebruik, nevenbestemming en eventueel herbestemming van gebouwen. Het biedt ook kansen om als geloofsgemeenschap contacten aan te gaan met andere mensen en organisaties en zo kerk te zijn in je wijk of je dorp. Het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle – waar we samen kwamen – is daar een mooi voorbeeld van. Deze kerk wordt jaarlijks bezocht door zo'n 200.000 bezoekers en steeds meer gezien als de 'huiskamer van de stad'.

Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel, verwoordde het belang van visie op religieus erfgoed als volgt: "Als er geen visie op religieus erfgoed is vanuit gemeenten en provincies, is de kans groot dat onze inwoners belangrijke gebouwen voor verbinding en ontmoeting kwijtraken. Religieus erfgoed biedt daarnaast kansen om een bijdrage te leveren aan andere thema's zoals leefbaarheid, verduurzaming en wonen. Daar ontstaat meerwaarde." Als je in jouw stad of dorp nog niet bewust is nagedacht over het religieuze erfgoed is het de moeite waard een kijkje te nemen op de website <https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/>. Misschien kun je met een paar mensen, samen met de lokale overheid, een begin maken of verdere stappen zetten.



## 75 jaar justitiepastoraat



Dit jaar bestaat het Justitiepastoraat 75 jaar. In 1949 werden een hoofdpredikant en een hoofdaalmoezenier aangesteld, met de taak protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorging in de rijksinrichtingen van justitie te organiseren.

Er werden predikanten en pastors benoemd die in de inrichtingen de christelijke geestelijke verzorging gingen uitvoeren. Dit is nog steeds het bestaande model van christelijke geestelijke verzorging in de inrichtingen van justitie. In bijna alle penitentiaire inrichtingen en forensische klinieken die onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vallen zijn predikanten en r.-k. pastors werkzaam. Hun taken zijn: kerkdiensten verzorgen, pastoraat en persoonlijke begeleiding, groepswork. In de Nederlandse wet is bepaald, dat gevangenen recht hebben op geestelijke verzorging. In de loop der jaren veranderden de populaties nogal wat betreft de religieuze herkomst. De Dienst Geestelijke Verzorging heeft inmiddels een breed aanbod van geestelijk verzorgers. Sinds enkele decennia zijn ook islamitische, boeddhistische, hindoeïstische, Joodse, orthodoxe en humanistische geestelijk verzorgers werkzaam in de Nederlandse justitiële inrichtingen. De Nederlandse overheid kiest dus voor een denominationeel georiënteerde geestelijke verzorging in de justitiële inrichtingen. (In ziekenhuizen en in veel particuliere forensische klinieken kiest men veelal niet voor een denominationele, maar voor een "algemene" geestelijk verzorging.)

Maar het is dus begonnen met de christelijke geestelijke verzorging voor gevangenen. In de bijbel vinden we op verschillende plaatsen aansporingen om de gevangenen te helpen. In Mattheüs 25 zegt Jezus over het laatste oordeel: "Als je een gevangene hebt bezocht, heb je Mij bezocht". En de schrijver van Hebrëeën sluit zijn brief in hoofdstuk 13 af met een aantal aansporingen, waaronder de aansporing "de gevangenen te gedenken, alsof u met hen gevangen bent". Doordat de geestelijke verzorging door DJI zelf is georganiseerd, is het niet mogelijk om als kerkgemeenschap zelf initiatief te nemen om gevangen rechtstreeks bij te staan. Dat moet altijd via de geestelijk verzorgers of via de 2 stichtingen die in ons land ten behoeve van gevangenen werken: Stichting Gevangenzorg Nederland en Stichting Exodus Nederland. In de gevangnissen zijn via deze stichtingen kerkvrijwilligers en bezoekvrijwilligers actief. Zij hebben een belangrijke functie, want ze vertegenwoordigen de kerk in de gevangenis.

Ik werk in forensische kliniek Veldzicht in Balkbrug. In Veldzicht zijn we erg blij met ons team van vrijwilligers, afkomstig uit diverse kerken in de omgeving. Als je meer wilt weten over het justitiepastoraat of als je eens een kerkdienst wilt bijwonen, neem dan contact met ds. Jan van Gelderop ([mail2@vgelderop.nl](mailto:mail2@vgelderop.nl), 0578-570878 of 06-20066157).

## Viering rond kerkasiel



De protestantse wijkgemeente Open Hof in Kampen roept mensen op om voor te gaan in een viering rond het kerkasiel in Kampen-West. Ds. Kasper Jager en Bert Endedijk, voorzitter van de wijkkerkenraad, hebben dat in een bericht laten weten. Wijkgemeente Open Hof, onderdeel van de Protestantse Gemeente Kampen, biedt kerkasiel aan de familie Babayants uit Oezbekistan. Het asiel loopt sinds donderdag 21 november. Om te voorkomen dat de familie alsnog wordt opgepakt, is er een doorgaande viering nodig. De organisatie roept daartoe voorgangers op uit het hele land om mee te doen. Er is een website ingericht waarop men kan intekenen. Er hebben inmiddels al meer dan honderd pastores ingetekend. Maar er zijn er meer nodig.

De viering zelf, zo leggen de initiatiefnemers uit, mag lichtvoetig zijn. Een gebed aan het begin en een gebed aan het einde, met tussendoor luisteren naar muziek is in wezen al voldoende. Maar men mag het ook anders inrichten: 'Kies vooral de liturgische vorm die bij jou past', aldus ds. Kasper Jager, 'en neem mensen uit je gemeente mee om het appel te ondersteunen'. Voorgangers dragen de viering over aan een collega, door na afloop de tafelkaars aan te bieden. De familie Babayants bestaat uit vader Alexandr (48 jaar), moeder Karine (41) en de vier kinderen Aram (20), Ariana (14), Amelia (10) en Aleksa (3 jaar). De rechter heeft het verzoek om asiel afgewezen. De familie is al 11 jaar in Nederland. De jongste twee zijn hier geboren. De kerk doet een beroep op humanitaire gronden om de mensen een verblijfvergunning te bieden. In een persbericht wijst de kerkenraad op het Bijbelse verlangen de vreemdeling en de vluchteling recht te willen doen.

Kerken hebben in achterliggende jaren geregeld kerkasiel aangeboden. Meest recent was het asiel in de Bethelkerk in Den Haag. Mensen die willen voorgaan, kunnen hun naam invullen op een rooster; [klik hier](#).

## Informatie over de classis

Website: [www.pknclassisveluwe.nl](http://www.pknclassisveluwe.nl). Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk



Je ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat je betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - [w.vaniperen@protestantsekerk.nl](mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl) - 06 - 31 99 14 77